

MAGNUS UTVIK

FÖRFATTARE & RECENSENT

2005-11-22

bok som värker i hjärtat

Ja, så har jag recenserat en sån där bok som sätter sig på tvären i bröstet och vägrar släppa taget. I morse: Gomorron Sverige. Ruben Gallego, Vitt på svart. Om en pojkes uppväxt på olika barnhem i det gamla Sovjetunionen. Starkt, tragisk och med en svart humor som är livsbejakande och gör att man orkar läsa vidare. Kom ut i Ryssland 2002 och fick ett stort ryskt pris 2003.

" Det finns böcker som förändrar ens syn på livet, böcker som får en att vilja leva eller dö annorlunda ", skriver författaren i början av boken. Så väldigt sant.

I förra vecka skrev jag om Bosse Bildoktorn som säger att

" Bilar är också människor ". Ruben skriver: " Böcker är också människor. Precis som människor kan böcker hjälpa, precis som människor kan böcker ljuga ".

Nu skall jag diska så frun slipper att ta skiten när hon kommer hem. Sen en låt av Phil Lynnot på soffan med slutna ögon - hämta lite kraft från grabben som knarkade ihjäl sig - och sen till stationen och Jönköping.

Har fått pengar från inspelning av Anna, min älskade som ljudbok. Blir nog inte bara en ny kavaj utan två. Det är jag värd. Och kanske en skjorta. Lila. Älskar lila. Strykfri. Och en skiva och en flaska Cline. Sen får det vara bra.

Lev väl.

ABOUT ME



MAGNUS UTVIK

[VIEW MY COMPLETE PROFILE](#)

LINKS

www.magnusutvik.se

Wahlström och Widstrand

Camilla Läckberg, författare

[Gyncancerföreningen Gynsam](#)

PREVIOUS POSTS

[bok som värker i hjärtat](#)

[småtrött på cancer](#)

[en sån söndag...](#)

[tillbaka till barndomen](#)

[adoptionssnack](#)

[mos i alvesta](#)

[deckarakademin](#)

[Livet i stormen](#)

[kalmar](#)

[hej, första bloggen från en oteknisk människa. Kom...](#)

ARCHIVES

[November 2005](#)



2005-11-21

småtrött på cancer

Ja, jag börjar känna mig aningen sliten på själva concertemat. Jag har pratat cancer flera gånger i veckan ända sedan juli. Först var det intervjuer och sen fler intervjuer och nu Bokens Dag här och där. Det suger liksom musten ur mig att stå på scenen och prata om min frus cancer, vår dödsångest och hela jävla cancerbehandlingen...

MEN, det är samtidigt ett privilegium, tänker jag, det var ju detta jag ville när jag skrev boken, komma ut och prata om den och träffa läsare...

Idag har jag svarat på två brev om boken. En kvinna blev drabbad av livmoderhalscancer när hon bara var 23 år. Idag är hon 41 och har tre underbara barn som hon adopterat. Jag blir varm i hjärtat av såna brev!

Fick ett annat brev från Kiruna där en kvinna undrade om min släkt - Utvik - härstammade från Finland. Hon var den enda hon visste som hette Utvik. Nej, skall jag svara henne. Min släkt härstammar från Norge. Det var min farmor som hette Utvik och det namnet tog mina föräldrar när jag var liten. För inte kunde vi heta Petersson!

Skall ändå bli kul att åka till Jönköping och Bokens dag i morgon, så vacker staden ligger vid Vättern. När jag var ung, mycket ung, spelade jag ishockey i Värnamo och när vi spelade mot HV så förlorade vi alltid med minst 20 mål. Lättare gick det mot Dalen från Hovmantorp och Nässjö. Ungefär lika kassa som vi...

Kolla Gomorron Sverige i morgon bitti 8.15. En av höstens få femmor delas ut i morgon. Missar ni kan ni se repriserna på Gomorron Sverige 16.00 på ettan. Eller kolla svt.se och klicka er fram till Gomorron Sverige och sen bokrecensioner.

Ha det bra.

POSTED BY MAGNUS UTVIK AT 19:19 0 COMMENTS

2005-11-20

en sån söndag....

...Så sa man alltid i Värnamo när man var bakis och träffade någon lika orolig själ som likt en själv köpte pizza och öste i sig Cola för att stilla nervsystemet. Nu bor jag i Midsommarkransen i stället men söndagarna känns lika sega nu. Vi har sex krogar, fyra pizzerior, en

grekisk sylta, en kineskrog och ett thaihak. Bara att välja.

Söndagar skall man hyra film. Attentatet mot Richard Nixon med Sean Penn, vilken bra film! Så otrolig melankolisk, vacker, briljant skådespeleri. Sean penn är alltid bra, till skillnad från Richard Hobert som alltid är dålig. Ursäkta jämförelsen men Hobert måste bara få lite skit så här en vecka innan advent.

Nu blir det att ge sig av till kineskrogen för lite hämtmat.

Måste mysa lite med dottern Hilda och Hanna för på tisdag är det först recension som vanligt 8.15, sen bär det av till Bokens dag i Jönköping. Hinner med ett möte på Högskolan i Jönköping också, deras skrivarkurs. Johanna Thydell har gått där och se hur det gick för henne. Slangbella pris och augustpris samma år!!!

Torsdag far jag till Götet för att läsa på Biblioteket. 19.00 är tiden.

Blir nog något med Curry antar jag och sen Sporten på fyran för att se Zlatans supermål mot Roma. Får man bara inte missa!

..En sån söndag. Men man kan må sämre...

Magnus

POSTED BY MAGNUS UTVIK AT 17:30 0 COMMENTS
